



## Uit de bestuurskamer

Zo rondlopend over ons complex is duidelijk dat de stilte van de winter overgaat in de bezigheid van het voorjaar. Er wordt gepoetst, opgeknapt en aan tuinonderhoud gedaan dat het een lieve lust is.

Aan het begin van zo'n nieuw tuinseizoen is ook de Algemene Ledenvergadering gepland. Niet helemaal onlogisch want we kunnen nu de zaken die vorige jaren niet lekker gingen of die over het hoofd gezien waren aanpakken.

Maar daarbij hebben de bestuursleden en diverse commissies ook de hulp en inzet van de overige tuinleden nodig. We zijn tenslotte allemaal vrijwilliger en hobbyist dus willen we zo veel mogelijk tijd op onze tuin doorbrengen.

Die Algemene Ledenvergadering is dan ook een mooie gelegenheid om, samen met de medetuinders te bespreken wat er goed gaat en wat er beter, sneller of mooier gedaan kan worden. Bovendien is die vergadering ook het moment om bij te praten nadat we elkaar de hele winter niet gezien hebben.

Kortom, kom met zoveel mogelijk tuinleden naar de ALV op zaterdag 25 april aanstaande. We beginnen om tien uur en hopen uiterlijk twaalf uur naar onze tuinen te gaan.

## Tuinhuis K07 door brand verwoest

Grote schrik bij buurman Dave (K03), toen hij op 25 maart om 05.30 uur de vlammen hoog boven het dak uit zag komen en een fiets van de familie Volbeda tegen het tuinhuis zag staan. Gelukkig bleek er niemand binnen, zodat de ramp tot materieel beperkt bleef. De brandweer verscheen rap, maar kon het huisje niet meer redden. Wel voorkwamen zij met preventief blussen dat het naastgelegen tuinhuis op K05 ook aan de vlammen ten prooi ging. De zijkant ervan raakte echter wel zwaar gehavend. De oorzaak van de brand is onbekend maar mogelijk is er iets misgegaan met de waakvlam van de gas-koelkast. De binnenkant van het huisje raakte volledig verwoest. Alleen de wanden stonden nog overeind. Inmiddels is het huisje gesloopt en bouwt de familie een nieuw huisje op. De schade, zowel aan K07 als K05 wordt via de collectieve verzekeraar Zicht afgehandeld. Het is voor de familie een afschuwelijk begin van het nieuwe tuinseizoen. Wij hopen dat alles snel en goed wordt geregeld, zodat zij dit drama snel kunnen vergeten.



## Onderlinge kennismaking leukste onderdeel introductiebijeenkomsten

De sfeer die zij tijdens een eerste bezoek opsnuiven, draagt bij nieuwe leden voor een belangrijk deel bij aan hun voorkeur om een volkstuin op Cronesteyn te nemen. Dat bleek al tijdens eerdere introductiebijeenkomsten en werd donderdag 9 april opnieuw bevestigd. En ... een minder positieve ervaring die ook opnieuw klonk:

bazen (passanten, maar óók leden) die hun honden niet onder controle hebben en toch onaangeliend laten rondlopen. Het rondje onderling kennismaken is het verreweg het leukste deel van de bijeenkomsten. Zowel voor de nieuwe leden als voor de organiserende bestuursleden. De nieuwen vertellen iets over zichzelf, hun kennis (of juist niet) van tuinieren, hun reden om (weer) een tuin te nemen en hun eerste ervaringen binnen de vereniging. De bestuursleden leggen uit hoe het volkstuinieren vanuit de gemeente is georganiseerd; hoe de vereniging functioneert, welk aandeel in werkzaamheden van leden wordt verwacht (onder andere via de zaterdagse en maandagse tuinwerkbeurten) en zij laten een aantal beleidsprioriteiten de revue passeren. Net als de vorige keren gaven de nieuwe leden na afloop aan dat zij de avond nuttig vonden.

De introductiebijeenkomsten worden tweemaal per jaar gehouden. Eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.



## Vijf tuinen in één middag gefreesd

De oproep van de vrienden Ramon en Hylke (tuin L24) in de vorige editie om samen met andere tuinleden een hydraulische frees te huren, had succes.

Vier leden namen contact op en zaterdag 21 maart werd de frees aangevoerd.

In één middag tijd waren drie tuinen grotendeels en twee tuinen gedeeltelijk gefreesd. Iedereen blij. 'En moe', lacht Ramon Brill; 'want zo'n hydraulische frees kost best kracht. Hij graaft ruim 30 cm. diep. Je moet 'm niet alleen sturen, maar ook enigszins tillen om te voorkomen dat 'ie zich anders dieper gaat ingraven.

Er zijn ook lichtere freesmachines te huur, maar onze tuin heeft veel klei en een dikke stugge grasmat omdat de vorige eigenaar 'm liet verwilderen. Daar kom je met zo'n lichter type niet doorheen.'

Tip van Ramon: 'Bo-Rent in Leiderdorp is de enige die hydraulische frezen verhuurt. Als je 'm op zaterdag haalt en maandag terugbrengt, kost je dat grofweg honderd euro,





exclusief een extra jerrycan benzine. Deel je het apparaat en de kosten, dan heb je voor enkele tientjes-de-man in minder dan een uur je tuin gefreesd en kun je meteen verder. Dat is een stuk handiger en sneller dan alles handmatig met de schop te doen.' 'Het gras is na het frezen natuurlijk nog niet van onze tuin verdwenen, maar de grond is nu rul is en de wortelstructuur is kapot. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om gras weg te wieden. Ik ben blij dat we het zo hebben aangepakt. Onze ervaring met de gehuurde frees is dus positief. Echt een aanrader voor andere nieuwe leden die ook op een verwaarloosde tuin aan de slag moeten. Doe je het samen, dan ben je snel, goed en goedkoop uit.'

## Tuincafé april: aandacht voor regels rond (ver)bouwen

Dinsdag 28 april is er weer een avondje Tuincafé Cronesteyn. Na de twee eerste goed bezochte avonden, hopen we natuurlijk dit keer wéér op een goede aanloop. Het thema verdient dat zeker! Voorzitter Jaap van Riet verduidelijkt die avond in het kort de regels waarmee ieder tuinlid rekening moeten houden als hij of zij (aan) bouwplannen heeft. Niet alleen gelden er eigen verenigingsafspraken, maar ook de gemeente (eigenaar) en de Leidse Bond van Amateurs tuinders (LBA) stellen eisen en voorwaarden. Zelfs de verhouding tegels/groen valt hieronder. Kortom: deze Tuincafé-editie wordt een nuttig avondje over wat mag, wat moet en wat kan. De rest van de avond is er weer voor onderling contact. Heb je zaden of zaailingen over? Neem ze mee. Elk Tuincafé organiseren we een ruiltafel, zodat leden elkaar blij kunnen maken met overtollig materiaal. Voor de derde en laatste keer delen de organisatoren bovendien gratis zaden uit van bijzondere groenten.

Aanvang 20.00 uur. Locatie: de kantine. Gratis entree. Deur open vanaf 19.30 uur.



## Veel belangstelling voor eenjarige planten tijdens TUINCAFÉ-avond

Donderdag 26 maart was de tweede tuincafé avond in het verenigingsgebouw én ... het was wederom een succes. Tweeëndertig belangstellenden waren aanwezig!

In een gezellige setting en met veel aandacht, hebben we kunnen luisteren naar Marian Rappoldt, die met veel enthousiasme over éénjarige planten vertelde en ons ook het verschil tussen deze, tweejarigen en vaste planten uit kon leggen, ondersteund met mooie foto's, waar wij haar nogmaals ontzettend voor bedanken. Het tweede deel van de avond konden alle aanwezigen gebruiken om nog onbeantwoorde vragen aan Marian te stellen, haar mini-workshop zaaien te volgen, zaden en stekjes te kopen,



te ruilen of te krijgen , o.a. van Pim Monteba (de tomatenman), onderling ervaringen uit te wisselen en dat alles onder het genot van een drankje én..... nieuw in het café...een nootje bij de borrel !!

Natuurlijk was ook de loterij er weer met mooie en praktische prijzen. Dankzij deze inkomsten kunnen we de café-avonden bekostigen en daarmee onze eigen (Tuin) broek ophouden.

Ook deze avond weer veel enthousiasme over de nieuwe opzet, niet alleen omdat het luchtiger is, maar ook omdat tuinleden nu meer in de gelegenheid zijn elkaar beter te leren kennen. DUS ... zeg het voort, zodat we de volgende Tuincafé-avond (dinsdag 28 april) nog meer enthousiastelingen kunnen verwelkomen!

Meer informatie over die volgende TUINCAFÉ AVOND staat elders in deze editie.

## **Met Groei & Bloei naar de tuindagen bij Park Beervelde?**

Zondag 10 mei organiseert de afdeling Leiden van Groei & Bloei een dagtocht naar de beroemde jaarlijkse plantendagen in Park Beervelde. Dit is een van de mooiste landschapsparken in België. De combinatie van markt én park is iets wat iedere tuinliefhebber één keer in z'n leven moet hebben meegemaakt! En ... je vindt er altijd wel iets van uw gading. Bijzondere planten, mooi gereedschap of een mooi tuinornament. De dagtocht kost € 39,50. Dat is inclusief de entree voor het park en (onderweg) de koffie met koek. De bus vertrekt om 08.00 uur bij het transferium van Leiden. Wil je mee? Meld je dan snel aan ([info@leiden.groei.nl](mailto:info@leiden.groei.nl)) want vol = vol.

## **Bijentelling in het Land van Wijk en Wouden**

Het Land van Wijk en Wouden is een regio in Zuid-Holland, grofweg tussen Leiden, Alphen a/d Rijn en Zoetermeer. In dit gebied is een uniek project gestart om het landschap bijenvriendelijk in te richten. Iedereen werkt enthousiast mee: de Provincie, de gemeenten, Rijkswaterstaat, Stichting Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, scholen en natuurliefhebbers. Bloemen inzaaien, bijenhôtels ophangen, maai-beheer aanpassen: iedereen kan een steentje bijdragen om het de bijen naar de zin te maken.

Om er achter te komen of al deze acties de bijen echt helpen, vindt in 2015 en 2016 een bijen-telling plaats in het Land van Wijk en Wouden. Bij deze telling kun je gebruik maken van een zoekkaart 'Wilde bijen'.

Deze is speciaal ontwikkeld voor mensen die nog weinig weten over wilde bijen. Het is een eenvoudige telling waaraan iedereen kan meedoen die in beide jaren minstens één keer bijen wil tellen op een plek in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld een achtertuin zijn, een wegberm, een plantsoen of een natuurterreintje.

Voor leden die geïnteresseerd zijn in de bijen-telling en zelf mee willen doen is er tijdens het Tuincafé van dinsdag 28 april een kwartiertje ingelast voor uitleg over het project en over het tellen van bijen. Wil je graag een zoekkaart om aan de slag te gaan, stuur dan een mail naar [eis@naturalis.nl](mailto:eis@naturalis.nl).

Meer informatie vind je op [www.bestuivers.nl](http://www.bestuivers.nl)



## Geplukt uit de (lente)bladen

De Tuin in vier seizoenen, nr. 10, Lente 2015. Wie heeft de clematis niet in de tuin (gehad)? Klimplant bij uitstek. Zet je er uitgekend een paar naast elkaar, dan heb je van voor- tot najaar bloemen aan de wand. Van superklein, tot supergroot en in alle kleurvariëteiten. Vaste redacteur Wiert Nieuman waarschuwt in zijn artikel voor verslaving, maar hij is zelf ook een tikkeltje 'hooked'. De nieuwe editie bevestigt weer de superioriteit van het blad als het gaat om de combinatie van informatie, foto's en vormgeving. Of het nu magnolia's zijn, historische fruitbomen; hypoxis en rhodohypoxis of de Keukenhof; het straalt van de pagina's af. Een blad om je vingers bij af te likken, vuil (van het tuinwerk) of nog niet vuil. En een blad met de meest complete evenementenagenda op het gebied van tuinieren.

De Tuin op Tafel, nr 01, maart/april 2015. Het is de laatste keer dat ik het blad kocht. De inhoud stelt teleur: hoofdartikelen gaan voornamelijk over schrijvers van kookboeken inclusief een pagina met hun recepten. Slechts één hoofdartikel over tuinieren; permacultuur. De schrijver stelt zelf de vraag wat dat eigenlijk is.

De halve pagina tekst die op de vraag volgt, zocht ik het antwoord. Er worden wel een aantal onderdelen ervan opgesomd, maar een duidelijk antwoord blijft uit.

Dat maakt mij als lezer chagrijnig. Meer over permacultuur weten? Lees dan ons

eigen Natuurhoekje van deze maand! Toch één aardige toevalstreffer in De Tuin op Tafel: vier pagina's over de 'muizenmeloen' (cucamelon). Het is één van de bijzondere groenten waarvan tijdens de Tuincaféavonden van onze vereniging gratis zaad wordt weggegeven.

Groei & Bloei, april 2015.

Maandelijks valt 'ie in de bus.

Ik zie het blad als bonus, naast het lidmaatschap van de afdeling Leiden en Omstreken. Wist je dat het tijdschrift al meer dan 140 jaar

oud is? En het is nog steeds bij de tijd. In deze editie onder andere twee uitgebreide artikelen over irissen en petunia's; uitleg over een eenvoudige overdekte fietsenstalling inclusief sedumdak en allerlei suggesties voor het gebruik van bogen in je tuin. Verder een special over kweker Herman Geers en zijn aanbod van mini-bomen. Als je dat hebt gelezen, wil je er heen. En dat is voor ons Leienaars niet al te lastig, want de kwekerij is te vinden in Boskoop. Ook handig in G&B: de tuinonderhoudskalender.

Dagblad NRC, LUX-bijlage 14 maart. Deze krantenbijlage was geheel gewijd aan de tuin. Naast een tuinbaas en tuinontwerpster werd onder andere ook een hovenier werd geïnterviewd. Hieronder kort samengevat vier interessante tips uit het interview met de laatste:

Vraag: Wat maakt een tuin geslaagd? Antwoord: Als verhoudingen kloppen, er meer groen dan bestrating is, de tuin niet plat is en de dynamiek van de seizoenen wordt getoond.

V: Het grootste misverstand? A: Mensen denken dat bomen gesnoeid moeten worden. Snoeien doe je voor jezelf (bijvoorbeeld om meer fruit te krijgen); niet voor de boom.

V: wat doen eigenaars vaak fout? A: Struiken die snel groot worden, te dicht op elkaar zetten.





V: Gouden tip? A: Als je je tuin wilt veranderen, haal dan eerst de dingen eruit die je sowieso kwijt wilt. Zo maak je ruimte en zie je beter wat je wilt.  
De hierboven besproken bladen liggen tijdens de eerstvolgende Tuincafé-avond op de leestafel.



*Het Natuurhoekje wordt dit keer verzorgd door tuinlid  
Ingrid van den Oever-Faber.*

Als medetuiniërster wil ik graag een aantal websites onder uw aandacht brengen. Te beginnen bij <http://permacultuur-magazine.eu/>. Waarom deze website? Dat kan ik uitleggen door u mee te nemen in mijn zoektocht naar natuurlijk tuinieren.

En ik laat dan gelijk zien hoe men gemakkelijk van het een in het ander terecht komt! Waar alles begon. Op ons complex willen wij zoveel mogelijk natuurlijk tuinieren, ik uiteraard ook maar hoe doe je dit zo goed mogelijk? Toen ik een paar jaar geleden onze tuin kreeg had ik wel ervaring met het bijhouden van een tuin maar moest toch nog erg veel leren, zeker over natuurlijk tuinieren. Dus ik ging het internet op! Ik kwam van alles tegen: [www.makkelijkmoestuin.nl](http://www.makkelijkmoestuin.nl) van Jelle is een van mijn favorieten geworden. Ik moestuinier nu dus geheel in de bakken die hij zo mooi beschrijft, niet op Cronesteyn maar in mijn achtertuin.

Veder zoeken op internet bracht mij bij de informatie over permacultuur.

Permacultuur is zoals ik het bekijk, natuurlijk tuinieren in optima forma. En ik moet zeggen er ging een wereld voor me open! Kijk voor inspiratie maar eens naar deze site <http://www.permacultuurnederland.org/> of op <http://natuurlijkmoestuin.be/> Het mooiste van wat ik allemaal gelezen heb is de les om met de natuur mee te werken en vooral te werken aan de basis: een goede bodem.

En laat nu 2015 juist het jaar van de bodem zijn, zie: <http://jaarvandebodem.nl/> home dus dat sluit naadloos op elkaar aan.

In mijn tuin ben ik al twee jaar bezig met mulchen en organisch materiaal toe te voegen aan de bodem. Er wordt niet gespit, alleen materiaal toegevoegd en alles wordt hergebruikt. Denk dan aan takken die gesnoeid worden, bladeren die afvallen, onkruidresten die ik verwijder, waterplanten en eendenkroos die ik uit de sloot haal, plantenstengels van het vorige jaar enz. enz. Ik probeer alles dat ik van de grond af haal weer terug te geven, als mulch of als compost. De compost bouw ik trouwens op met de paardenmest die de 'Tuin van de Smid' regelmatig langs het pad zet. Zo wordt het een sport om alles te hergebruiken, heel leuk!

En het gaat zijn vruchten afwerpen, de grond wordt al lossier en beter bewerkbaar. Er is minder onkruid, planten worden vitaler en er zijn veel nestel en schuilplekken voor kleine dieren en insecten ontstaan.

Wat ik ook hergebruik zijn de heermoes en de brandnetel, daar maak ik gier van die ik als vloeibare mest gebruik. Wil je weten hoe je dat maakt kijk dan op: <http://www.landleven.nl/Tuin/Algemeen/2014/4/Zelf-brandnetelgier-maken-1508458W/>

het werkt heel goed maar stink wel hoor. En als laatste gebruik ik ook onkruid om te eten, paardenbloem bijvoorbeeld voor in de sla en zevenblad vooral voor in de hartige taart. Nadeel daarvan is dat ik nu dus altijd zevenblad te kort kom!

Er zijn nog vele wensen die ik op de tuin werkelijkheid wil gaan maken, bijvoorbeeld meer groente als vaste planten en betere samenwerking tussen de planten.

Dat gaat stapje voor stapje en ik klungel vaak maar wat aan maar zo kom ik toch steeds dichterbij mijn ideaal!

Terug naar de website die ik als eerste noemde, er komt nu dus ook een magazine over permacultuur, met daarin artikelen die wat diepgaander zijn dan het gemiddelde tuintijdschrift. Ik kijk daar naar uit en wellicht vele volkstuinders met mij, daarom wilde ik u deze informatie niet onthouden.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst!

## **‘Gluren bij de burens’ - aflevering 1**

In De Nieuwe Croniek hebben we de komende tijd een nieuwe rubriek.

Deze laat ons als Tuinvereniging Cronesteyn kennismaken met onze ‘burens’.

Een soort ‘gluren bij de burens’, maar dan zeer positief bedoeld. Voor deze eerste aflevering werd ik bijzonder gastvrij ontvangen op ‘Hoeve Cronesteijn’, hier werken mensen die wat extra aandacht nodig hebben en baat hebben bij de ruimte die deze werkplek biedt.

Medewerkers en vrijwilligers doen hun uiterste best om iedereen hier een zinvolle dagbesteding te geven. Misschien kent u de plek wel, het is zo dichtbij ons tuincomplex! U bent er vast al eens langsgefietst, of nog beter, afgestapt. Vaak staat de ‘mobiele winkel’ uitnodigend aan de Vlietweg, met bloemen, kruiden, jonge plantjes, of handgemaakte producten zoals vogelhuisjes of insectenhôtels. Voor een schappelijke prijs kunt u daar de prachtigste aankopen doen. Maar, nog veel belangrijker, met uw aankoop geeft u ook waardering aan het bijzondere werk dat hier geleverd wordt.



Bezoekt u de Hoeve op maandag tot en met vrijdag tussen 10.15 uur en 12.45 uur of tussen 14.00 en 15.45 uur, dan kunt u verder het terrein op wandelen. Vanaf 16.00 uur is de Hoeve gesloten.

Er is een oude hoogstamboomgaard, die in het najaar ouderwetse appels geeft om appelmoes van te maken en appeltaarten van te bakken, er is een kippenhok en een moestuin speciaal voor Restaurant Dartel in Leiden, maar voor ons tuinders is er veel meer.

We kunnen er allerlei soorten jonge plantjes aanschaffen. In een grote kas zag ik van alles staan; peterselie, rozemarijn, pepers, tomaten en vanzelfsprekend veel dat ik niet herkende. Buiten worden de snijbloemen zoals lathyrus en duizendschoon geteeld, die over een tijdje door uzelf geplukt kunnen worden. Zolang u maar één bloem per soort laat staan is er niets aan de hand en kunt u uw eigen boeket samen stellen. Verser kan niet!



Bij het verschijnen van deze editie zijn de tulpen verkoopklaar, dus mensen, neem een kijkje, u bent daar van harte welkom!

Iets later komen dan de aardbeien. Er zijn prachtig rode bakken op een ergonomisch goede hoogte, door de mensen van de Hoeve zelf gebouwd, waarin nu de aardbeienplanten worden gezet. De bakken worden over een tijdje overdekt door netten, om de vogels buiten schot te houden. Komt u plukken, dan krijgt u een bakje mee en kunt u uw verse aardbeien zelf plukken of u wordt daarbij geassisteerd door één van de aanwezigen.

Voor vaste planten kunt u hier ook prima terecht, ik zag hortensia's en lavendel, maar er komt nog veel meer aan.

En wat dacht u van bloemstukken?

Met Pasen en Kerst zijn ze te koop.

Voor speciale gelegenheden zijn bloemstukken ook op maat te bestellen en als u het leuk vindt om zelf met wat kennissen

aan de slag te gaan; er worden op aanvraag workshops bloemschikken gegeven. En dan de houtafdeling! Houten pallets krijgen hier op bijzondere wijze een tweede leven. Nadat de spijkers er uitgehaald zijn, worden de pallets omgeto-

verd tot bijvoorbeeld tuinhekken, vaak met prachtige bewerkingen, of hippe kratten voor op de fiets. Van de restjes wordt aanmaakhout gemaakt; slechts € 2,- voor een grote zak! Ook kunnen er boomstamschijven gekocht worden; creatievellingen onder ons weten daar wel raad mee. En vanzelfsprekend de houtblokken voor de open haard of houtkachel; € 2,50 voor 20 liter en... het is ook nog eens 'Koninklijk' hout, wist u dat? Iedere week maken de werkers van de Hoeve een rit naar de Horsten om daar hun aanhanger vol te laden met koninklijke boomstammen om deze vervolgens in Hoeve Cronesteijn verder te kloven.

Wat minder bekend lijkt, maar zeker aandacht verdient is de afdeling die gedegen

tuinmeubels, tafels en banken, lounge-meubels, gereedschapskisten en van alles maakt, meestal van steigerhout.

De mensen die hier werken vinden het niet zo prettig als u zomaar binnenloopt, maar nadat u een medewerker heeft gevraagd wanneer het uitkomt wordt u gastvrij ontvangen en rondgeleid en ziet u de robuuste meubels. Heeft u een eigen ontwerp? Bespreek het en het komt in orde! Naast het bovengenoemde worden er iedere keer nieuwe activiteiten ontwikkeld. Zo heeft men het 'Bollenasiel' bedacht, waar een ieder zijn voorjaarsbol-

len aan kan schenken, zodat een herstart voor dit moois mogelijk wordt. Ook is men nu bezig met de aanleg van 'Het Kabouterpad', dit kan binnenkort belopen worden, als spannend uitje met uw kinderen.

Ik werd zeer hartelijk ontvangen en ik weet zeker dat u dit ook gaat meemaken. Als u eenmaal een bezoekje heeft gebracht aan Hoeve Cronesteijn bent u vast verkocht, net als ik. Hoeve Cronesteijn, Cronesteyn 1, 2322 LH Leiden  
[www.gemiva-svg.nl/hoevecronesteijn](http://www.gemiva-svg.nl/hoevecronesteijn)





## Ooievaarsnest omgewaaid, maar een happy end

Eind maart werden niet alleen wij, maar ook de ooievaars in Polderpark Cronesteyn verrast door de storm. De ooievaars waren al begonnen met het opbouwen van hun nest, toen plots de tien meter hoge paal waarop hun huisvesting stond het niet hield en brak. De ooievaars schrokken zo, dat ze zenuwachtig en verdwaasd rondliepen en later in geen velden of wegen te bekennen waren.

Alleen als het nest direct hersteld zou worden was er een kans dat ze terug zouden komen. Sjaak van de Geijn, eigenaar van de Tuin van de Smid, pakte dit onmiddellijk met een aantal vrijwilligers op. Binnen een dag stond het nest weer bovenop een nieuwe paal. En ja, het is gelukt, ze zijn terug!



---

**B O U W | M A A T** 

**Rooseveltstraat 78**

**ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN**