



Brug aan het begin van het E-pad

Het hoge bruggetje, aan het begin van het Edelweisspad, dat vanuit het park toegang geeft tot ons terrein is tijdelijk buiten gebruik.

Kort geleden is Fa. de Hollander gestart met reparatiewerkzaamheden aan dat bruggetje. Al snel bleek dat de geplande reparaties geld over de brugleuning smijten zou zijn als de totale constructie van de brug niet aangepakt zou worden.

Om dat grondig herstel te kunnen aanpakken zijn er echter de toestemming van de eigenaar en een kano met geld nodig. Daarover wordt nu onderhandeld.

Zodra de benodigde financiën beschikbaar zijn gaat de fa. de Hollander van start om een brug te maken die lange tijd meekan.

Dus helaas moeten we nog even omfietsen of omlopen.

“Tuinvereniging Cronesteyn”

Misschien hebt u zodra u over de toegangsbrug aan het einde van de Vrouwenweg kwam dat naambord van onze vereniging wel eens zien staan. In de beginjaren van de vereniging stevig verankerd in de grond en goed in de verf. Langzamerhand is het bord wat verveloos en slechter leesbaar geworden.

Gelukkig heeft één van onze leden zich aangeboden om dat bord weer meer kleur en fleur te geven. Een gewaardeerd initiatief.

Dat bord staat eigenlijk symbool voor onze hele vereniging.

Die vereniging is met veel enthousiasme gestart en met elkaar opgebouwd sinds 1982 maar langzamerhand wat verveloos en lusteloos geworden. Daarom hierbij de wens om met z'n allen te proberen om die oude sfeer van kameraadschap en tuinders onder elkaar terug te krijgen. Natuurlijk, tijden veranderen en we zijn langzamerhand meer een recreatievereniging dan een tuinvereniging geworden maar we zijn en blijven allemaal vrijwilligers.

Vaak zijn het de kleine dingen die het zo veel makkelijker maken voor de vrijwilligers die zich nu al inzetten. Voorbeelden: een paar leden die zich aanmelden om mee te werken in 't Winkeltje zodat de levering van gas en grond gewaarborgd blijven of, een ander voorbeeld, een ingevulde brief met gevraagde gegevens over uw inzet bij de TCC even in onze brievenbus doen. Die ingevulde brief laat zien wat we van u mogen verwachten en waarop de TCC kan rekenen.

Als de informatie niet ingeleverd wordt betekent dat een heleboel onduidelijkheid en niet kloppende werklijsten bij de TCC. Dat levert klagende leden op die klagen om iets wat ze zelf hadden kunnen voorkomen.

Laten we met elkaar de schouders weer onder de vereniging zetten zodat het een soepel draaiend geheel wordt. Het bord bij de ingang is weliswaar even weg maar de palen staan nog strak en stevig in de grond.

Geplukt uit de (tuin)bladen

'Haven' is Deens voor (moes)tuin. Ik bezocht begin deze maand een bonsai-tentoonstelling in het noordelijk deel van dit land en kocht in een V&D-achtig warenhuis alle tijdschriften die er op tuingebied zijn: twee. Altijd interessant om iets te proeven van de manier waarop mijn eigen hobby's buiten Nederland worden beleefd en gepresenteerd. Eigenlijk kennen de Denen maar één echt tuinblad ('Alt om haven'). Bij de ander ('Havenlivet') had ik door het toevoegsel al kunnen weten wat er ook boven de titel staat: 'Livingstilmagasinet'. En toch is het niet te vergelijken met een Nederlands tijdschrift als 'Buitenleven'. Havenlivet gaat toch (bijna) volledig over planten én tuinieren, maar toch net weer anders dan wij zijn gewend. Het opent op pag. 6 met een artikel over nieuwe aardappelen. Maar dan duurt het 40 pagina's voordat er – met rabarber - weer een echt tuindersitem aan de beurt is. En aan het einde van het blad is er nog iets over vijgen en de actiekalender. Vier tuinartikelen in een blad van 76 pagina's is karig. De rest van het blad gaat op aan artikelen over tuinkunstenaar Arnaud Pottier, twee boeken: 'Brug Blomsten' (eetbare bloemen) en hojbede (nee; geen hooibedden, maar verhoogde plantenvakken), een (gewoon) reisartikel over de Languedoc, een botanische reis naar Noord-Borneo en bloemenschilderes Lisbeth Sondergaard.



En het zou geen Scandinavisch blad zijn als het niet enkele artikelen met modern Scandinavisch (tuin)design bevat. In deze editie een bijzondere Iglokas en strand- of tuinhuisjes (www.acbyg.com).

Alt om Haven blijft dus als enig echt tuinblad over. Het gaat alle 84 pagina's over (moes) tuinieren, komt vierwekelijks uit en kost bijna 60 Kronen (7,5 euro).

Vergelijk het inhoudelijk maar een beetje met Groei&Bloei. Grappig: de enige tuinreis die de redactie in dit juninummer aanprijst, gaat naar ... ons eigen Amsterdam.

Niet de eerste stad waar een Hollander aan denkt als het om tuinbezoek gaat, maar de Deense redactie denkt daar anders over en koppelt haar keuze aan de Opentuinendagen van Groei&Bloei op 20 en 21 juni. Opletten dus of we dit weekend verdwaalde Denen in Leiden tegenkomen. Zo ja, dan kennen we de oorzaak. Terug naar de inhoud.

Deens is lastig te verstaan. Lezen gaat iets

beter, want je hebt tijd woorden op je te laten inwerken. Bijvoorbeeld titels van artikelen als 'Eventyrlige graenser' en 'Fra graesplaenen til blomstereng'.

Hardop uitspreken helpt soms. Het eerste vertaal je met 'sprookjesachtige grenzen' en het tweede met 'Van gazon tot bloeiende weide'.

En 'Okologisk plantebeskyttelse' handelt over natuurlijke gewasbescherming.

Echt tot lezen kom je niet als je het Deens niet beheerst. Maar een indruk geeft het blad wel van wat er in dat land algemeen onder tuinieren wordt verstaan en waar men aandacht voor heeft.

Beide tuinbladen liggen samen met andere nieuwe edities ter inzage op de eerstvolgende Tuincafé-avond (di. 30 juni).

Tuincafé over plantensoorten en –ziektes

Dinsdag 30 juni is er weer Tuincafé. Vanaf 19.30 uur ben je welkom. Om 20.00 uur begint stadgenoot Leo Breman met zijn verhaal over planten en plantenziektes. Het gaat niet over de gewassen op je moestuin, maar meer over planten in siertuinen en thuis. Na Leo's verhaal kun je persoonlijk met hem doorpraten.



Ook de weggeeftafel en de leestafel zijn er weer. En – het belangrijkste natuurlijk – veel medetuinders voor een gezellig praatje en het uitwisselen van kennis.

De gewassen in je moestuin ken je. Misschien niet altijd de exacte naam, maar de soort is geen probleem. En ook hun behandeling weet je.

Anders is dat met sierplanten in je tuin en kamerplanten. Er is zoveel. Soms weten zelfs tuincentra het niet en zit er sticker op de pot met een nikszzeggende titel als 'cactus'. Andere onbekende soorten komen je tuin inwaaien, of nam je een vorige keer mee van onze weggeeftafel, of kreeg je via vrienden. Leuk, maar als je de naam niet kent, kan de verzorging soms mis gaan en wordt het moeilijk vast te stellen wat je moet doen en laten.

Leo Breman lijkt wel een absoluut geheugen te hebben als het om planten gaat. En over ziektes kan hij het een en ander vertellen. Leo's liefde voor planten blijft niet beperkt tot theorie. Hij kweekt graag bijzondere soorten. Hij zal er een aantal meenemen om (tegen zeer redelijke bedragen) te verkopen.

Dit is je kans om bijzondere planten aan te schaffen. En je krijgt er uiteraard meteen goed advies bij over de verzorging. Ook een aantal ziekteveroorzakers zal Leo deze avond laten zien. Zowel in het echt (maar wel veilig opgeborgen) en op beeld.

Kom gezellig langs. Luister naar Leo's verhaal en neem overtollige planten mee. Tot de 30e!

Pubquiz! Doe mee!

Het team dat op donderdag 30 juli de meeste vragen over tuinieren en over de vereniging goed beantwoordt, wordt winnaar van de allereerste Pubquiz Tuincafé Cronesteyn. Je kunt meedoen met teams van twee, tot maximaal vijf personen.

De teams kunnen met medetuinders, maar ook met familie en/of vrienden geformeerd worden. Deelname is gratis. Inschrijven kan tot 23 juli via de facebookpagina Tuincafé Cronesteyn. De quiz begint om 20.00 uur. De drie teams

die bovenaan eindigen, krijgen een leuke prijs. Kom je ook? Als deelnemer of als kijker? Iedereen is welkom.



Oogstfeest TV Cronesteyn

Op dinsdagavond 25 augustus organiseert het Tuincafé voor het eerst sinds jaren een tentoonstelling van producten van eigen tuin. We noemen het 'het oogst-

feest'. Ieder tuinlid is welkom als deelnemer. Zet die datum dus nu al vast in je agenda. De tentoonstelling begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. Deelname is gratis, zoals gewoonlijk.

Breng diezelfde dinsdagmiddag iets van je tuin naar de kantine. Iets wat je zelf hebt verbouwd, gekweekt of geteeld en waar je trots op bent. Dat kan groente zijn, fruit, bloemen, of ... nou ja ... wat dan ook. Wij bouwen dan de tentoonstelling op, zodat 's avonds iedereen kan zien wat onze tuinen allemaal opleveren.

We willen ook laten proeven, dus als je meedoet, maak dan ook een bescheiden lekker hapje voor twee tot vier personen om mee te nemen, waarin je ook het product hebt verwerkt, wat je 's middags aanlevert.

Als iedere deelnemer dit doet, dan hebben we die avond een groot, koud buffet. Wij zorgen voor bijbehorend brood.

Aan het einde van de avond worden de producten van de tentoonstelling geveild. De opbrengst is bedoeld om de kosten van de organisatie te bestrijden.

Wordt je ook enthousiast van deze opzet? Dan zien we je de 25e augustus!

Bijenoverleg

Op 4 juni is er een eerste bijenoverleg geweest voor imkers en geïnteresseerden binnen onze tuinvereniging. De aanleiding is dat de interesse voor bijenhouden groeit.

Dit maakt bestuursbeleid op dit gebied noodzakelijk. Het bijenoverleg wil het bestuur adviseren in dat beleid. Een aantal vragen moet worden beantwoord.

Ze zijn per mail verspreid onder de deelnemers. De uitkomsten worden samengevat en onderling afgestemd. Daarna gaat de samenvatting als advies naar het bestuur.

Ben je niet op de overlegavond geweest, maar wil je alsnog meedenken en meepraten? Dat kan. Stuur voor 1 juli een mail naar penningmeester@tvcronesteyn.nl en dan krijg je de vragenlijst automatisch toegestuurd.



Oude vouwwagens op parkeerplaats

Op de kleine parkeerplaats bij het E-pad staan al langere tijd enkele oude vouwwagens. De eigenaren worden vriendelijk, maar dringend verzocht contact op te nemen met het bestuur.



Nieuwe leden en introductieavond

Sinds mei zijn de volgende twee nieuwe leden ingeschreven: mevrouw Behrend (K15) en de heer Stouten (G04). Wij wensen hen veel plezier binnen de vereniging en op de tuinen die zij in

gebruik hebben genomen.

De eerstvolgende introductieavond voor nieuwe tuinleden is op donderdag 10 september. De betrokken leden en degenen die de voorjaarsavond verhinderd waren, ontvangen tijdig een uitnodiging.

Tuincafé mei thema vogels

Voor het 5e Tuincafé kregen we bezoek van Henriette Feikens.

Zij is tuinvogelconsulent bij de Vogelbescherming en adviseert mensen die hun tuin vogelvriendelijk willen inrichten.

De avond werd meer dan goed bezocht en de mensen met een volkstuin bleken een goede basiskennis van vogels te hebben! De meesten wisten een groot aantal vogels te noemen die vaak op de tuin gezien worden. Dit zijn bekende soorten als koolmees, merel, kauwtje, fazant en ekster. Door zijn mooie ligging heeft tuinvereniging Cronesteyn ook weidevogels zoals grutto en Kievit in zijn directe omgeving en zelfs broedende ooievaars en lepelaars. Binnen het complex worden ook wel grote bonte, en groene spechten gehoord of gezien.

Henriette heeft ons deze avond laten kijken vanuit 'vogelperspectief' en zo werd duidelijk welke factoren voor veel vogels belangrijk zijn in een tuin.

Door veel variatie aan beplanting ontstaan veel schuilplaatsen zodat veel vogels zich op de tuin veilig voelen. Verschillende vogels eten insecten of slakken en vinden zo bij ons hun voedsel. Zo helpen ze ons een aantal plaagdieren te bestrijden.

Extra nestgelegenheid kunt u aanbrengen door dichte hagen of struiken met doornen aan te planten; hier zijn vogels veilig voor katten en andere roofdieren.

Omdat alleen zwaluwen vliegend een slokje kunnen drinken, is water in de tuin ook erg prettig voor vogels. Hier kunnen ze drinken, maar ook wassen ze zich graag hierin. Mussen vinden het ook heerlijk om stofbadjes te nemen!

De tweede helft van de avond hebben we daarom betonnen drinkbakjes gemaakt. Veel mensen hadden zelf materiaal meegenomen zoals teiltjes om hun bak in te maken en grote bladeren voor het aanbrengen van mooie vormen in het beton.

Voor ingezonden foto's, verslagen en agenda van volgende edities: kijk op onze Facebook-pagina Tuincafé Cronesteyn!



Tuinbezoek in kader permacultuur

Zaterdag 6 juni bezocht een groepje geïnteresseerde leden de tuin van Jan en Ingrid Faber. Zij bewerken hun tuin zoveel mogelijk volgens de principes van permacultuur (lees ook De Nieuwe Croniek van mei jl.). Vooraf werd in de Commissiekamer gezamenlijk gekeken naar een documentaire over het verschil van deze aanpak met die van traditionele tuinbouw en

tuinieren. Heel kort: er zijn drie belangrijke principes. 1: laat het bodemleven zoveel mogelijk met rust, dan doet zij het werk voor je. 2: manipuleer de natuur in dat wat zij het liefste op jouw plek laat groeien. 3: bouw 'gildes' (zet planten bij elkaar die elkaar versterken). Het was een leuke en leerzame middag. Jan en Ingrid: dank voor jullie gastvrijheid en verhaal!



Natuurhoekje

Akelei

Als een dame met zeven achternamen vertelt dat ze in de Akeleilaan woont, kun je al snel de indruk krijgen dat dit om een deftige plant gaat, die alleen achter muren in zeldzame tuinen te vinden is. Maar niets is minder waar.

Akelei is een vaste plant uit de ranonkelfamilie en er zijn wel honderdtwintig soorten, teveel dus voor deze leek om daar met veel wijsheid over op te schrijven. De Amerikaanse soorten zijn vorstgevoeliger, dus hier beperk ik mij tot de Europese soorten, die winterhard zijn.

Sinds half april is de sierlijke verschijning van akelei weer op veel tuinen, maar ook daarbuiten, te zien. De stengels zijn dun en zwieren soepel mee op de wind en de blauwgroene, gelobde bladeren zijn een lust voor het oog, ook als de akelei nog niet in bloei staat. Vanaf half april tot half juni is dit wel het geval en kun je je laten verrassen door de vele kleuren; vaak pastel, maar ook dieppaars is mogelijk. Dit geldt ook voor de kelk van de bloemen; deze zijn nooit groen. Dus een exclusief tintje zit er toch wel aan deze plant, die een uitstekende snijbloem is. Bij sommige soorten kijken de bloemen je aan, dus omhoog, en bij andere soorten hangen ze omlaag. En de akeleibloem is zo ingericht dat alleen hommels met een lange tong bij de nectar kunnen komen. Hommels met een kortere tong bijten soms een gaatje in de buitenkant van de spoor, ze zuigen zo het nectar eruit, maar dan zonder het benodigde stuifmeel.



Op een zonnige of halfzonnige plaats waar het niet te winderig is, doet akelei het goed, zolang de grond maar niet te nat en te compact is. Takjes en bladeren op de grond werken dan ook goed voor de akelei.

Vermeerderen gaat meestal vanzelf want de planten zaaien zichzelf makkelijk uit en duiken op de vreemdste plaatsen op. Daarnaast kruisen ze onderling makkelijk, waardoor een creatieve mix van kleuren en lengten, van 25 - tot 100 centimeter, kan ontstaan. Het zaad dat zich op natuurlijke wijze door je tuin verspreidt komt niet direct op. De zaden vallen bijvoorbeeld in juli op de grond, maar dan zie je nog niets gebeuren. Pas als het gaat vriezen is er activiteit gaande.

Als je zaad krijgt van een medetuinder, zaai dit dan in augustus of september. Maar koop je in het voorjaar zaadjes in een tuincentrum waar het de hele winter warm is geweest, leg het zaad dan eerst in een plastic zakje met vochtig zand een paar weken in de koelkast.

De jonge plantjes die spontaan in je tuin ontstaan kun je uitdelen aan geïnteresseerden. Scheuren van pollen in het najaar kan ook. Als je pollen deelt, heb je bovendien meer kans op 'kleur- en hoogtegarantie'.

Soms vinden luizen je akelei te lekker, dus dan moet je bijvoorbeeld op zoek naar lieveheersbeestjes, die je van dit probleem afhelpen. Maar meestal zijn er geen problemen en wat ook aardig is; slakken houden niet van dit goedje.



Honderdtwintig eigzinnige soorten met verschillen in kleur en hoogte, maar met als overeenkomst elegantie in je tuin en boeketten. Kortom; een makkelijke plant voor in elke laan, straat, steeg en tuin. Akelei is een sierlijke plant voor ons allemaal!

Film over een gezondere bodem

Op maandag 29 juni wordt de documentaire 'Bodemboeren' vertoond in het Scheltemacomplex in Leiden. Deze gaat over 'agrarische koplopers in het duurzame beheer van de levende bodem'. Vijf eigenwijze Nederlandse boeren vertellen in de film waarom en hoe zij observeren en experimenteren om de bodem duurzamer te beheren. Samen bouwen zij een grondig 'nieuw bodemverhaal', waarin duurzame voedselproductie meer is dan verliezen compenseren en bedreigingen afwenden. Met oude, soms vergeten, en nieuwe, soms verrassende kennis bouwen zij voortdurend en actief aan hun natuurlijke kapitaal: een bruisend bodemleven met voldoende lucht, water, koolstof en mineralen.

Ook in de Leidse regio zijn inspirerende voorbeelden van boeren te vinden, die extra werk maken van het beheer van hun bodem. Na de film komen er sprekers aan het woord over dit onderwerp. De LBA heeft mede een financiële bijdrage geleverd aan deze avond en u bent als volkstuinder dan ook van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn.

Aanvang 20.00 uur, adres; Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden. Plaatsen zijn (tot 25 juni) te reserveren via <https://www.facebook.com/events/673139196163496/> of door een mail (met naam en telnr.) te sturen naar info@ideewinkel.nl.

Meer info www.boerderijbuitenverwachting.nl, www.bodemboeren.nl, www.bodemdienstvandam.nl



Rooseveltstraat 78

ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN